



Nyheter från Vämnernas samfund, kväkarna

Vintern 2021 - 2022

I allt snabbare takt rustas det idag för krig. Vi befinner oss i en utveckling som allt mer liknar förhållanden som rådde innan det första världskriget bröt ut. Barrikader byggs – ännu mest med ord - men sedan?

Det är också med ord - och en bild - som detta mycket korta nummer av **fredsbladet** vänder sig till dig. Orden du kommer att läsa tillhör inte en kväkare utan en svensk predikant och fredsvän som stod kväkarna nära, nämligen Natanael Beskow (1865 – 1953). År 1947 nominerades han till Nobels fredspris. Det blev dock inte han utan kväkarnas biståndsorganisationer som erhöll priset för sina humanitära insatser under de två världskrigen.

Frågan detta nummer av **fredsbladet** vill ställa är: Kan vi försvara freden?

Så här skrev Natanael Beskow den 11 nov 1928:

I dag, den 11 november, är det tio år sedan världskriget avblåstes, ehuru hungerblockaden ännu länge upprätthölls för att framkalla den fullständiga underkastelsen. Vad ska ha skett när nästa tioårs period är till ända?

Vi vet alla vad som förberedes. Det sista kriget skulle för alltid avskaffa kriget, sade man då. Och i dag står flera män under vapen än 1914. Från luften ska döden komma nästa gång, massdöd över kvinnor och barn och åldringar såväl som över stridbara män, ja, över markens gröda och djuren på fältet. Ska detta ske? Det kommer att ske om inte en sinnesförändring kommer till stånd i världen.

Finns det någon av oss som kan två sina händer och säga "Jag har inget ansvar för att denna sinnesstämning kommer till stånd eller icke." Skola vi kanske säga "Det är politikernas sak; det där reder nog Nationernas Förbund eller Kellog-pakten och sådana bra saker upp. Skola vi fortsätta och säga: "Naturligtvis måste vi försvara oss, vi måste rusta oss med all makt för att försvara oss mot grannlandet Ryssland så gott vi kan. Vi har inga angreppsplaner. Vi vilja endast värja vårt oberoende."

Så säger de alla. Och man ser inte att det jag betraktar som säkerhet för mig betyder otrygghet för någon annan. Så arbetar vi gemensamt för befästandet av den sinnesstämning som behärskas av misstro och fruktan. Och så arbetar vi gemensamt på fulländningen av ett djävult maskineri som, om det en gång sätts i funktion, ska förvandla Europa till ett sorgehus. Skulle vi låta det gå så?

Här om någonsin gäller det att rycka sig loss ur massuggestionens våld, ur vanetänkande, och se verkligheten som den är och på fullt allvar ställa sig inför frågan: Var går nu Kristi väg? Vad innebär det i dag att ha en kristen människas ansvar för sina bröder? Vad innebär det för Kristi kyrka? Vad innebär det för mig? Knappast kan någon dag starkare mana oss till en sådan allvarsfråga än denna dag, den 11 november 1928.

Att man talar om Kristi väg kan te sig främmande för många nutida människor. Men andemeningen bakom orden kan förstås av alla. En fredens väg framåt kan endast skapas med tillit, ömsesidig respekt och människokärlek. Den enda vägen framåt går via sanning, enträgen diplomati och en ärlig strävan bland politiker efter att förhindra krig. Om det inte finns något annat från historien vi kan lära oss så är det detta.

Under samma mellankrigsperiod som Nathanael Beskow skrev sin fredsappell, skapade den tyska konstnären John Heartfield (1891 – 1968) följande fotomontage. Precis som Beskows ord talar Heartfields bild i högsta grad till vår egen tid. Text och bild tillsammans gör ytterligare en sak. De påminner oss om att det finns något viktigt som vi alla kan göra under dessa oroliga tider; att inom oss själva och i vår omgivning skapa ett fredsfrämjande klimat.

Låt oss börja idag!



Omslagsbilden från ett nummer av den tyska tidskriften Arbeiter Illustrierte Zeitung som gavs ut mellan 1924 och 1938. Huset i bakgrunden tillhörde Nationernas Förbund, föregångaren till FN. Bild: Creative Commons

Vill du veta mer?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Natanael_Beskow

https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Heartfield

<https://en.wikipedia.org/wiki/Arbeiter-Illustrierte-Zeitung>

Fredsbladet ges ut av Fredskommittén i Vännernas samfund, kväkarna. Sedan 1600-talet har kväkarna aktivt tagit ställning mot krig i alla dess former.

Tidigare nummer av e-tidningen hittar du på <https://www.kvakare.se/fredskommitten>

Skicka länken till detta nummer av ***fredsbladet*** vidare till vänner och bekanta! Låt oss skapa ringar på vattnet för vår framtids skull!



Ta kontakt med ***fredsbladet*** fredsbladet@kvakare.se om du vill bli uppsatt på vår mejllista eller om du inte önskar att få fler meddelanden om tidningen.